

ECUA-DITORIAAL

Dag Inti Sisa vrienden,

2008 is al bijna halweg. Het jaar begon met een reis van Greta en Philip naar Ecuador. Dat gaf de kans om Inti Sisa in volle schooljaar aan het werk te zien. We konden ook met Lieve en José-Hernan naar de comunidades gaan en meemaken hoe ze de jonge indigenas een beginnende kennis van het Engels meegeven.

We hadden ook een bijzonder interessante ontmoeting met verantwoordelijken van Metropolitan Tours in Quito, een van de slijkste reisbureaus in Ecuador. Het was boeiend te zien hoe een jong diensthoofd met enthousiasme sprak over Inti Sisa en hoe belangrijk hij het vond met groepen toeristen een kort bezoek te brengen aan ons project. Die korte bezoeken, 2-3 maal per week, brengen ons een aardig centje op. Want die eerder gegoede toeristen komen wel onder de indruk van onze inzet. Samen met alle andere inzet van toerisme, artisanat en het vervaardigen en verkopen van pralines kon de eerste maanden van dit jaar bijna het geheel van de "gewone kosten" van het centrum betaald worden. Fantastisch!

Eind januari keerden we terug naar België met Juanita, medewerkster en lid van de Fundación Inti Sisa vanaf het begin. Samen met Mario Vandeneede konden we begin juni een geslaagde culinaire avond organiseren in Mechelen.

Volgende maanden zullen opnieuw verschillende van ons in Ecuador doorbrengen. Een nieuw inleefverblijf en... kantonale feesten! Bedankt voor al uw hulp en steun en prettige vakantie!

Steven, Manu, Arnoud, Liesbet, Koen, Greta & Philip



De langverwachte nieuwe auto van Inti Sisa is aangekomen! Fier poseren Wilo, José-Hernan, Kathy, Alicia, Encarnación, Marta, James, directrice Kelvi en Lieve.



NIEUWSBRIEF van Inti Sisa

Jaargang 7 /
nr. 1 - juni 2008

Redactie: Greta Coninckx ●
Manu Coone ● Philip
Debruyne ● Arnoud Festjens
● Liesbet Hanssens ● Koen
Stevens ● Steven Vercruysse

V.U.: Philip Debruyne,
Waversebaan 220, B - 3001
Heverlee-Leuven.

Estimados amigos,

De nieuwe camionette is er! Duizendmaal dank voor de vele mensen en verenigingen die hiervoor hun steentje bijgedragen hebben. De oude wagen was nog maar 7 jaar oud, maar de mensen die in of rond Guamote al eens rondreden, zullen zeker weten hoe die auto's hier afzien in de bergen. De laatste 2 jaren had onze auto dan ook regelmatig last van allerlei kwaaltjes. We zijn er uiteraard dolgelukkig mee!

Maart was een topmaand voor ons toerisme. Eigenlijk was dit een beetje onverwacht, want de trein naar de Duivelsneus was enkele weken defect. Dit bewijst nog eens dat ons gastenverblijf in de lift zit. Door een groep studenten die in Quito verblijven zijn we zelfs uitgeroepen tot beste verblijfplaats in Ecuador. Een vermelding waar iedereen hier bijzonder fier op is!

Waar het ook altijd zeer druk is, is in onze huiswerkbegeleiding. Elke namiddag kunnen grote en kleine studenten bij ons terecht voor wat hulp bij huistaken, lessen, opzoekingswerk, ... Op zeer drukke namiddagen tellen we hier soms tot 55 studenten! Kathy, Alicia en Lieve hebben hun handen dus vol genoeg!

Een ander atelier, waarover vaak niet zo veel verteld wordt, is ons muziekatelier. Van hieruit is er een muziekgroepje van Inti Sisa gegroeid en onlangs werden ze geïnterviewd door Radio Guamote. Sinds dan lopen er heel wat sollicitaties binnen om op verschillende evenementen op te treden. Ze hebben dan ook plannen om zelf een aantal liedjes te componeren. Een dikke pluim voor onze conciërge Lazaro, die de drijvende kracht is achter dit muziekgroepje en de cursussen zelf nog geeft ook!

Zo, nu is het wat aftellen naar het bezoek van Greta, Philip en Manu in juli-augustus met hun respectievelijke groepen. We kijken er allemaal enorm naar uit!

*Kelvi Heredia,
Directrice van Inti Sisa*



Computerleraar Wilo

Marta in de keuken van IS

HET FOTOBOEK VAN INTI SISA



Lazaro en zijn vrouw Juanita



Op bezoek bij de familie van José Hernan



Wat zo'n videocamera toch allemaal registreert in het naaiatelier!



Vergadering van de Fundación Inti Sisa. Rond de tafel volgens de klok: Helemaal links: Nicolas Tambo (Guamote), Victor Hugo Alcoser (Guamote), Edgar Velazco (Quito), Juanita Muñoz (Guamote), Greta Coninckx (Brussel), Rolando Calle (Quito), Delfa Mantilla (Guayaquil), Kelvi Heredia (directrice, Riobamba), Janin Wellens (voorzitster, Riobamba) en Philip Debruyne (Leuven).



JUANITA IN BELGIË...

In 1992 ging ik voor het eerst naar Ecuador. Daar ontmoette ik Juanita Muñoz Galarza. Zestien jaar geleden dus. Jaar na jaar konden we bijpraten, een stukje van elkaars weg beluisteren. Ze was medeoprichtster van Inti Sisa en werd lid van onze Fundación.

Met heel wat mensen hier vonden we dat zij eens de kans moest krijgen ook ons land eens te bezoeken. Iberia gaf ons een stootje in de rug en was bereid haar reis te sponsoren! Formidabel, niet?!

De idee was dat ze in januari samen met Philip en mezelf, die voor twee weken in Ecuador waren, zou terugkomen. De spanning was groot! Slechts om 10 u 's morgens op de dag van ons vertrek kreeg ze haar visum in handen. We moesten in de luchthaven zijn om 15 u!

Het bezoek was SUPER!

Samen bezochten we verschillende organisaties waar zij kon uitleggen dat INTI SISA wel degelijk het project is van de mensen ter plaatse.... en dat via Inti Sisa een stukje "Zuiden" - meer bepaald de streek rond Guamote - groeit!

Ze heeft ook aan de lijve kunnen ondervinden dat het geld hier niet aan de bomen groeit maar dat het slechts is via scholen, parochies, groeperingen - met vele enthousiaste mensen - dat we in staat zijn Inti Sisa die extra steun en kansen te geven die ze nodig hebben.

Het werd voor Juanita de eerste vakantie van haar leven! Ze ontmoette heel veel mensen die ze kende vanuit Ecuador. Ze bezocht onze mooie steden, lekkere restaurantjes, werd bij vrienden thuis ontvangen. De dierentuin in Antwerpen was zeker één van de hoogtepunten van haar bezoek... zonder de vzw Esmeraldas in Gent en de directeur en de kantoren van Iberia-Brussel te vergeten!

Kortom het was een schitterend verblijf voor haar, voor ons!

Voor mij - een droom die ik al lang koesterde - een Indígena vrouw/vriendin hier bij ons.... Een echte wisselwerking!

Greta



UIT HET GASTENBOEK VAN INTI SISA...

James stuurde ons een selectie uit wat gasten van Inti Sisa de laatste weken neerschreven in het gastenboek:



07 mayo 2008 - Amihan Gorospe, Quizan City, **Philippines** (possibly the first Filipino visitor to IS?!) - Sana'y maging pangmatagalang matagumpay ang inyong proyekto rito. I've copied that word-for-word so who knows whether it's good or bad, but she went away very happy!

04 abril 2008 - Maria, Peter & Marike Hoeks, **Nederland** - Bedankt voor jullie hartelijke ontvangst hier. We voelden ons thuis. Succes met Inti Sisa.

03 abril 2008 - Jessica Carlsson & Sofie Juhl, Goteborg, **Sweden** - Thank you for a lovely stay. Good brownies and chocolate, wonderful beds, cosy sofas watching DVDs and nice food and service.

01 abril 2008 - Sofia Petersson & Debbie Camargo, **Sweden** and **Denmark** - Thanks for everything, the amazing chocolate, the beds, your hospitality and a great stay! Good luck with your work and keep making a better future for the people!

27 marzo 2008 - Oma, Jacqueline, Caroline & Oskar, **Belgie** - Dit vakje is te klein om onze bewondering uit te spreken. Een groot hart is een voorbeeld! U kan op onze steun en aanbeveling rekenen.

20 marzo 2008 - Alice Revell, Sheffield, **England** - A lovely hostel with excellent food (amazing brownies!) and beds - first duvet in 6 weeks :-). Keep up the good work!

marzo 2008 - Natalie Webb, **London** - Thank you for an amazing stay - really cosy, friendly and great chocolates! The project is WONDERFUL. I enjoyed getting involved - GOOD LUCK!

marzo 2008 - Rebecca Litzell - **Stockholm** - Lovely! The duvets are the best in the country and the chocolate.....what can I say? Love it!!

marzo 2008 - Quintin Barnes, **USA** - Gracias por la casa amorosa.

Hiermee willen we graag alle groepen, scholen en individuen **danken** die Inti Sisa dit jaar sponsorden.

De school **BuSO De Kouter in Kortrijk** organiseerde in de vastenperiode een heuse reeks activiteiten tvv ons Ecuadoraans project. De twee afdelingen Hoge en Lage Kouter organiseerden onder andere: swimmarathon, wereldwinkelontbijt, sober maal, Music for Inti Sisa, salsamarathon, 2008 km fietsen, een heus starten afsluit spektakel en dit alles was goed voor meer dan € 4000!!!



'Noche gastronomica' in Mechelen

Op zaterdag 7 juni organiseerde ex-vrijwilliger Mario Vandeneede een culinair hoogfeest tvv Inti Sisa. Zo'n 75-tal mensen hadden ingeschreven en genoten een ware verwennerij, voorgeschoteld door Mario, zijn medestudenten van de kokschool 'Ter Duinen' en de Ecuadoraanse chef kok 'Sebastian Barros'. Een team IntiSisa ex-vrijwilligers verzorgde mee de bediening. Dank aan alle aanwezigen en aan de helpende handen van Mechelen!



Word lid van Inti Sisa

In vorig nummer werd het reeds aangekondigd. In bijlage vind je een voorstel en een uitnodiging zilveren of gouden lid te worden van Inti Sisa. Lees dit bericht en wacht niet langer!

Wilt u Inti Sisa helpen?

Dat kan o.a. door een storting op **bankrekening** nummer **850-8302107-69** van Inti Sisa België, te 1651 Lot.

Indien je een **fiscaal attest** verlangt (voor stortingen vanaf € 30) kan je dit door over te schrijven op bankrekening nummer 435-2099001-01 van Hubeje, Koninginnelaan 141 te 1030 Brussel, met vermelding van 'Ecuador, nr. 711'.

Contactadres: Vrienden van Shalom,
Katteputstraat 10/24, 1082 Brussel, 02/465.07.56.
E-mail: huis.shalom@skynet.be

Voor **NL:** Postbank 9559799 t.n.v. Inti Sisa Ecuador, Tilburg.